

2.

Het is een yffelyke maer /
 Word ons nu weer beschreeven /
 Daer is in meening duizend jaer /
 Geen wyeder stuk bedreven /
 Zoo als ik melden zal in mijn Lied /
 Het is in 't hert' thans weer geschied /
 Wie hoorde zijn hart dat treuret /
 Dan rouw in stukken scheuret.

3.

Tot Voeren in Engeland /
 Woonde een ryke Zuiper /
 Hy was begaest met goed verstand /
 Ween drinker nog geen zuiper ;
 Hy had een deugdzaam schoone Vrouw /
 Van God verheegen door den trouw /
 En leefde met verblijden /
 Maer dagte op geen lyden.

4.

Ellas dit duurde een korten tyd /
 Want de Zatan vol listen /
 En vol van zwarte haet en rijd /
 Het doet hare ieden betwisten /
 En misgant dit jonge paer /
 Daere bzeugde hy te gaer /
 Het welk hun bragt in treuren /
 Zoo als men zag gebeuren.

5.

Zijn Moeder woonde by hem t'huys /
 Hoorde wat zy gaet beginnen /
 En dat door dubbels hels gespuys /
 Dat bragt zy hem te binnen /
 En zy sprak mijn Zoon ach ach /