

Een waerachtich nieuw Liedeken

Van een jonghe Dochter die d'Edel Hevrouwe Baro-
nessen van Eeckelsbeke, heeft Vermoort in haer Huys/ De
Welcke was dienende als Cameriere binnen de Stadt van
Ghendt, op den 20. Januarij, 1655, en wordt ghejusticiert
den derden Maert.



Stemme : Op eenen Sincken avondt, &c.

Almen nu bij-en-bijlich schreef/
In Lautwe bouen dupst zes hondert/
Een Camerier een Moort bedreef/
Daer van dat jeder was verwondert/
't was een seer cloecke / net en reen/
Daer moest wel he'n / sen hert van steen.
Mevrouve Triest, de Douagier/
Van den Baron van Eeckelsbeke,
... el in des hoofts dancier /



Gheheel en gans naer haer vermeten /
Wat stroot ende wat vuplichept
Heeft sy op't doot lichaem ghesprept.
Sy heeft naer dese Moort ghebaen/
Weel d'enerp naer haer behaeghen/
t'Ghen' dat haer t'zinne quam te staen
Heeft sy op tijt zien upt te draeghen /
Sy hadde daer-toe goede moet'
Want s'had' meer als d'ye daeghen goet.